

Frösundadagen 2002 8e juni

I april i år hade vi ett första möte med representanter från fyra av våra bostadsrättsföreningar i området med visionen att skapa en lokal tradition där boende i Frösunda går man ur huse för att roa sig och träffa grannar. Detta var upptakten till Frösundadagen.

Dagen började med att det 20 man starka Söderköpings Storband spelade ett par låtar innan Kommunalråd Anders Gustav pratade sig varm för Solna i allmänhet och Frösunda i synnerhet. Lite senare fick vi även besök av Bertil Boström som, iförd tidstypisk uniform, berättade om tiden då Frösunda fortfarande var regementsområde. De som ville hade också möjligheten att gå med på en guidad tur i och runt Lilla Frösunda herrgård, ville man dessutom få en lite djupare bakgrund kunde man fördjupa sig i bild- och textmaterial från området som var uppsatt vid scenen.

Vi hade en välbesökt tipspromenad med kluriga frågor som var uppsatta i skyltfönstren längs Boulevarden, det var femkamp med olika aktiviteter på innergårdarna, fiskdamm och lotteri med fina priser. Allt inramat med strålande sol, musik och god mat och dryck från våra restauranger.

Dagen sponsrades huvudsakligen av vår egen mäklare Mäklarringen, NCC, UBC och Riksbyggen. Rikligt med priser till lotteri, femkamp och tipspromenad kom från de flesta av våra företag i och runt Frösunda.

Till nästa år läggs ribban lite högre och vi har redan börjat planera inför 2003 års variant som planeras att gå av stapeln en fredag i slutet av maj. Denna gång är vi ute i tid för att även försöka locka och engagera företagen i området på ett bättre sätt.